

NIEUWSBRIEF

蘭日

Het Holland Eiland in de baai van Yamada

Een uitgave van Stichting 'De Hofreis' • Jaargang 10 - nummer 1 - april 2011
Secretariaat: H. Visser-Stoltenborgh, Faunalaan 95, 3972 PP Driebergen, tel. (0343) 514 799, hennyvist@gmail.com
KVK Utrecht: 30179567 • Redactie: info@dehofreis.nl • www.dehofreis.nl

Van het bestuur

Wat kan een vertrouwde situatie in de relatie Zeist-Yamada binnen een half uur drastisch veranderen als we terugdenken aan het natuurgeweld van 11 maart van dit jaar. Je voelt je machteloos en verdrietig omdat het zich allemaal zo ver van Zeist afspeelt. In een artikel elders in de Nieuwsbrief kunt u lezen op welke wijze Zeist bezig is met het organiseren van **hulp aan Yamada, maar ook in het onderhouden van contacten, die ons vanuit heel Nederland bereiken met blijken van medeleven en van 'wat kunnen we doen'?**



Op dit moment is fundraising zeer belangrijk en we hopen van harte dat we vanuit Zeist - voordat het nieuwe schooljaar eind april in Japan begint - een substantiële gift naar Yamada kunnen overmaken. Wij houden u op onze website op de hoogte van de financiële ontwikkelingen. Er hebben zich mutaties in het bestuur voorgedaan t.w. Paul Mercken heeft de functie van (waarnemend) penningmeester met volledige instemming kunnen overdragen aan Conny Jongbloed, die tot onze vreugde na jarenlange afwezigheid weer plaats heeft genomen in ons bestuur. Paul blijft bestuurslid. Tevens kunnen wij Iris Stokhof verwelkomen als lid PR en Communicatie en vertegenwoordigster van de groep gastoudergesinnen. Tenslotte nemen wij afscheid van Ronald van Gemeren, de vertegenwoordiger van de Gemeente Zeist en in veel opzichten onze steun en toeverlaat. Hij is nu met pensioen. Ronald bedankt !



Ondanks alles proberen we in dit jaar de voorgenomen activiteiten te realiseren: zoals op **zondagmiddag 14 augustus onze jaarlijkse Japanse Culturele Dag in de tuinen van Slot Zeist**, een of meer Japanse filmavonden, een Japanse kookworkshop, een lezing over Japanse tuinen. Data worden tijdig bekend gemaakt op de website.

Fred Steensma, voorzitter

**Wij ontvangen graag uw gift
op ING rekening 42.34.798
t.n.v. Stichting De Hofreis te Zeist**



DE
HOFREIS

oplage: 850 ex.

Druk: Gemeente Zeist

Grafische vormgeving:
Manshot Grafimedia, Zeist

De ramp en Yamada

Yamadamachi (kortweg: Yamada), in de provincie Iwate aan de noordoost kust van Japan, ligt aan de Stille Oceaan. Maar op 11 maart 2011 was de oceaan niet stil: de aardbeving, 130km uit de kust van Sendai, veroorzaakte een tsunami die helaas ook Yamada genadeloos getroffen heeft.

Het mooie dorp, zo idyllisch gelegen aan een prachtige baai, zal nooit meer hetzelfde zijn. Yamada's bloem, de heerlijk rijkende egelantier, bloeit er even niet meer. Yamada's vogel, de zwartstaart-zeemeeuw, scheert nu rusteloos boven de wrakstukken, wachtend op de vertrouwde toegestoken handen met hapjes voedsel; de handen waaruit zij aten, zijn nu leeg. Yamada's vis, die tot de beste van Japan wordt gerekend, kan voorlopig niet meer gevangen worden en daarmee ligt dé bron van inkomsten van het dorp volledig stil. Ook de vele oesterbanken in de baai zijn er niet meer. Yamada's logo, zo trots gekozen, is plotseling in een ander perspectief gekomen.



Het logo staat voor vrede, samenwerking en ontwikkeling. Het gedeelte linksonder staat voor de baai, rechts voor de golven, het bovenste gedeelte voor de boten.

Yamada vóór en ná de tsunami



Yamada is voor 60% verwoest door water en brand. Duizenden mensen worden nog vermist. Een klein positief punt is dat van de 2.400 kinderen er slechts drie omgekomen zijn. Dat zijn er drie teveel, maar als alle kinderen op het moment van de verwoestende tsunami niet op school waren geweest... we mogen er niet aan



denken. De drie kinderen die het niet overleefd hebben, waren onderweg naar huis. Onder de volwassenen zijn vele duizenden vermisten en slachtoffers. Veel kinderen staan nu voor het bijna onmogelijke proces te moeten accepteren dat zij hun ouders en andere familieleden niet meer terug zullen zien.

De inwoners van Yamada helpen elkaar zo goed als zij kunnen. Ruim vierduizend mensen zitten in opvangcentra, omdat alles wat zij hadden, weg is. Degenen die hun huis nog wel hebben, nemen dorpsgenoten in hun huis op. De vrede en de samenwerking in het logo zijn onverminderd overeind gebleven, maar bij de ontwikkeling heeft Yamada dringend hulp nodig. De stad werkt al aan plannen voor noodhuizen, maar daartoe moet eerst het grondoppervlak schoon zijn en dat duurt nog wel even.

Christelijk Lyceum Zeist

De gemeente Zeist heeft sinds 2000 een officiële vriendschapsband met Yamada. Enkele bestuursleden van Stichting 'De Hofreis' zijn een of meerdere malen in Yamada geweest en weten hoe hard hulp daar nodig is. Sinds 1995 is er een actief uitwisselingsprogramma voor scholieren tussen Yamada en Zeist. Stichting 'De Hofreis' steunt, stimuleert en onderhoudt het contact tussen Yamada en Zeist, in het bijzonder dit uitwisselingsprogramma (zie www.dehofreis.nl). Ieder jaar komt een delegatie van leerlingen uit Yamada naar Zeist en ouders van leerlingen van het Christelijk Lyceum Zeist (CLZ) zijn dan gastgezin van een Japanse leerling en ook de CLZ-leerlingen zijn steeds in Yamada warm ontvangen. In nauwe samenwerking van het CLZ, de gastouders en de gemeente, heeft Stichting 'De Hofreis' fondsenwervingsacties op touw gezet. In de maand april vinden vele activiteiten plaats om geld te genereren voor Yamada.

Wij willen de lezers van onze Nieuwsbrief vragen om óók mee te helpen: door zelf te doneren, uw omgeving om een donatie te vragen, of uw bedrijf te laten doneren. Wij doen een dringend beroep op u om het ooit zo prachtige Yamada te helpen met de wederopbouw.

Wij ontvangen uw gift graag op

ING rekening 42.34.798

t.n.v. Stichting De Hofreis te Zeist

Dank u wel voor uw gift, die gebruikt zal worden om Yamada weer bewoonbaar te maken, schoolbenodigdheden voor de 1.600 leerlingen te kopen voor wie op 1 mei weer een nieuw schooljaar begint, kleding voor alle inwoners, speelgoed en knuffels voor de ca. 800 allerkleinsten, om de visindustrie weer op gang te helpen en nog veel meer, maar vooral óók om mee te helpen het leed van iedereen in Yamada een beetje te verzachten.

Wij maken het ingezamelde geld over naar een daartoe te openen bankrekening in Yamada en wij zullen u van die overmaking uiteraard via onze website op de hoogte stellen. Stichting 'De Hofreis' is ingeschreven bij de KvK onder nummer 30179567. Help ons helpen!

*Namens het bestuur,
Fred Steensma, voorzitter*

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met één van onze bestuursleden.

Hulp en meeleven vanuit Zeist

"Net als velen volg ik, het gemeentebestuur en inwoners van Zeist het nieuws rond de situatie in Japan en speciaal zijn we op zoek naar beelden uit Yamada; de gemeente waar we ruim 10 jaar een vriendschappelijke relatie mee onderhouden. De beelden van de gevolgen van de aardbeving en de tsunami in dat land zijn schokkend en het menselijk leed is heel groot. Vanuit mijn hart spreek ik namens allen hier in Zeist mijn medeleven uit naar de nabestaanden van de slachtoffers en andere getroffen. Wij voelen ons erg betrokken bij deze natuurramp in Yamada", aldus burgemeester Koos Janssen van de gemeente Zeist.

"Daarnaast zijn we zeer verheugd met het bericht dat Ellen van Dam leeft en zich bij de ambassade in Tokio heeft kunnen melden. Ellen van Dam geeft in Yamada sinds zes jaar Engelse les en is de contactpersoon tussen Zeist en Yamada. Ook het bestuur van Stichting De Hofreis is opgelucht."

Koos Janssen: "Onze vriendschapsband met de stad Yamada maakt dat wij zeer meeleven met de bewoners van die stad. Yamada is zwaar getroffen door de aardbeving, waarna hevige branden in het centrum uitbraken en even daarna door het overspoelende water van de vloedgolf. Vele inwoners hebben zich kunnen redden door naar hoger gelegen delen te vluchten, maar we vrezen voor de dood van vele anderen."

Op dit moment is het nog niet mogelijk gebleken contact met het gemeentebestuur van Yamada te leggen. Op foto's en filmbeelden zien we dan ook dat de infrastructuur volkomen vernield is. Zodra er weer contact mogelijk is zullen we in overleg met Stichting De Hofreis overleggen wat Zeist voor Yamada kan betekenen.

In januari 2011 hebben een tiental leerlingen van de junior en senior highschool uit Yamada Zeist bezocht. Daar waren ze voornamelijk te gast bij het Christelijk Lyceum Zeist. De gastgezinnen van die kinderen uit Yamada leven uiteraard ook in grote spanning mee en zoeken via internet naar nieuws over hun logeë's.

In oktober vorig jaar heeft een groep volwassenen uit Zeist ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de contacten een bezoek aan Yamada gebracht. Dit bezoek werd georganiseerd door Stichting De Hofreis, die mede voor de gemeente Zeist de contacten onderhoudt.

Koos Janssen, burgemeester van Zeist

11 maart 2011

Een datum om nooit te vergeten. Een verschrikkelijke aardbeving treft het prachtige vissersdorp Yamada, en door de vele gasexplosies, die er op volgen, staat bijna het gehele dorp in brand. Daarna komt de allesverwoestende tsunami en is er niet veel meer over van dit eens zo mooie vissersdorp aan die prachtige baai.

Dit bericht sloeg in Zeist in als een bom. Met dit dorp had het Christelijk Lyceum Zeist al 15 jaar een jaarlijkse uitwisseling. In januari van dit jaar waren nog 12 studenten met drie begeleiders een week bij gastgezinnen van het CLZ. Vorig jaar hebben we de 10-jarige vriendschapsband, die de beide gemeentes in 2000 met elkaar sloten, groots gevierd.



Meteen nadat wij van de ramp hoorden, hebben we een bijeenkomst belegd met afgevaardigden van de gemeente Zeist, van het Christelijk Lyceum, van de Hofreis en de gastouders. Een ding wisten we heel zeker, er moest hulp komen voor Yamada. Vooral geld, veel geld is nodig om het eens zo prachtige dorp er weer enigszins bovenop te helpen. Er zijn ondertussen veel activiteiten van de grond gekomen:

- De gemeente Zeist heeft in eerste instantie een financiële gift van € 5000 toegezegd.
- Het Christelijk Lyceum heeft op 12 april een sponsorloop gehouden, met een geweldige opbrengst van ruim € 10.000,-
- De **gastouders** van dit jaar hebben gastouders van de 6 vorige jaren aangeschreven en alle scholen in Zeist en omgeving gevraagd actie te voeren voor Yamada.
- **Sportverenigingen** hebben toegezegd een actie op touw te zetten voor Yamada.
- Op 2e Paasdag werd een **Yamada charity bazar** gehouden ook op het SGI. De organisatie was in handen van SGI. De opbrengst van bijna € 3.000,- gaat naar het Hofreisfonds Yamada. Voor een foto zie pag. 6.
- **zaterdag 30 april** (Koninginnedag) **10.00-15.00 uur** Stichting 'De Hofreis' heeft een kraam op de **Oranjemarkt**. Ook hier zal alles in het teken staan van **ZEIST HELP YAMADA**. U kunt er kraanvogels vouwen én kopen, uw naam laten kalligrafieren op b.v. een boekenlegger, in een boek, of op een door uzelf mee te brengen stuk papier. Kosten voor de onderdelen: € 1,00 maar iedere hogere donatie wordt natuurlijk zeer op prijs gesteld. Zeist steunt Yamada met het opsturen van 1.000 kraanvogels.
- **zondag 22 mei - 10.30 uur 'Wereldreis door Zeist'**. Voor diegenen die zich opgegeven hebben is er een bustocht naar SGI, Krakelingweg 19 in Zeist voor het meemaken van een traditionele boeddhistische ceremonie, gevolgd door discussie. Er is ook een presentatie van de Hofreis.
- Op **14 augustus** is er een **Japanse culturele dag** in Zeist, in het Slottuintheater, waar ook aandacht voor deze actie wordt gevraagd. Gratis toegang, 13.00-15.30 uur. Nadere uitgebreide informatie hierover volgt.

Ook via de media, krant en tv en via flyers proberen wij alle aandacht te vestigen op deze actie. Wij hopen dat ook u, als lezer van onze Nieuwsbrief, de noodzaak er van inziet, dat dit dorp geholpen moet worden. Omdat deze actie kleinschalig is en wij rechtstreeks contact hebben met Yamada en onze vrienden daar, weten wij precies wat ze nodig hebben en kunnen wij rechtstreeks hulp bieden.

Wij kunnen met zekerheid zeggen, dat alles op de juiste plaats en bij de juiste personen terecht komt.

Voor meer informatie: www.dehofreis.nl

H.Visser-Stoltenborgh

2011-Jaar van het konijn



In navolging van China is ook voor Japan 2011 het jaar van het Konijn (of de Haas), althans vanaf Chinees Nieuwjaar. Dat valt samen met de tweede nieuwe maan na de zonnwende van 21 december (of

de derde als het jaar voor nieuwjaar een extra maand heeft). Dat is altijd tussen 21 januari en 20 februari. In 2011 was dat maandag 23 januari.

Aangezien het voorgaande jaar het jaar van de tijger was, is het goed even stil te staan bij de symboliek van deze benamingen. De zodiac - het pad aan de hemel dat de zon in de loop van het jaar schijnbaar doorloopt) is ingedeeld in 12 zones. Elke zone krijgt een naam van een sterrenbeeld, dat meestal naar een dier is vernoemd. Vandaar de naam dierenriem. De Chinese jaren zijn geordend in een cyclus van vijf maal 12, dus 60 jaar en krijgen de naam van 12 opeenvolgende tekens van de Chinese zodiac, gecombineerd met de vijf elementen: hout, vuur, metaal, aarde en water.

De Tijger is het symbool van de onvoorspelbaarheid. En inderdaad heeft het jaar 2010 heel wat onvoorspelbare gebeurtenissen gekend. Het motto van dit jaar – van het Konijn - is: 'Laat er vrede zijn, te beginnen met mij'.

2010 is het jaar van het metalen konijn. Om dit te vieren heeft Dick Bruna de Japanse juwelier Ginza Tanaka zes kilo goud laten omsmelten in een kalender van 46 x 40 cm waarop Nijntje (in Japan razend populair onder de naam Miffy) staat afgebeeld. Hij is te koop voor precies een half miljoen euro (55 miljoen yen) on line of bij acht Nijntjeswinkels.

Wie dit jaar geboren wordt (of 60 jaar geleden) is waarschijnlijk minzaam, een goede vriend(in), vriendelijk, gevoelig, heeft een zachte stem en is lief, elegant, gereserveerd, voorzichtig, grondig, zacht zelfverzekerd, verlegen, schrandel, medevoelend, een geluksvogel en soepel, maar ... kan humeurig, afwezig, oppervlakkig, egocentrisch, opportunistisch en koppig zijn.

Waar de Chinezen echter een groot feest van 15 dagen houden bij hun nieuwjaar, is in Japan de nieuwjaarsviering sinds 1873 naar 1 januari verschoven. Het is wel op die datum het belangrijkste feest van het jaar gebleven. Dit vraagt een enorme voorbereiding in de dagen hier voor, op weg naar de viering van Oudjaar (Omisoka) en Nieuwjaar (Oshagatsu).

Hoe Oud en Nieuw in Japan gevierd worden heeft u kunnen lezen in de Hofreis Nieuwsbrief van december 2009.

Paul Mercken

DARUMA-pop

De patriarch Bodhidharma, die in de 6e eeuw vanuit India naar China trok, heeft volgens de overlevering negen jaar zitten mediteren met zijn gezicht naar een muur gekeerd. Toen hij wilde opstaan, merkte hij dat zijn benen waren weggerot.



Deze legende vormt de oorsprong van de Daruma-pop, die men overal in Japan ziet. Ze kan groot of klein zijn, van hout, papiermache of plastic. Bij aankoop zijn er nog geen ogen op geschilderd. Het eerste oog wordt erop geschilderd als men iets gaat ondernemen en als alles goed gaat wordt de tweede pupil er aan toegevoegd, zodat Daruma beloond wordt door het verkrijgen van het gezichtsvermogen.

Een Daruma-pop brengt geluk, boezemt vertrouwen in en schenkt dezelfde vastberadenheid die de meester toonde tijdens zijn langdurige meditatie.



Aanbevolen literatuur

Verwondering – Fushigi, naar school in Japan (Jeannette Stakenburg) In 2010 uitgekomen bij Kerckebosch Boekwinkel in Zeist. ISBN 978-90-6720-506-1, 160 pag. Prijs € 12,50 (incl. 6% btw)

De schrijfster vliegt voor haar werk de hele wereld rond. Zij is gefascineerd door Japan. Een nieuwsgierige vrouw die u meeneemt door dit mysterieuze land en u laat delen in haar verwondering. Om meer van het land te kunnen begrijpen en om beter met de mensen daar te kunnen communiceren, begint ze in Nederlands met een cursus Japans. Later gaat ze naar een (spoed) talenschool in Japan en maakt gedurende een maand daar het dagelijks leven mee. Het is een verhaal vol verwondering.

De niet verhoorde gebeden van Jacob de Zoet (David Mitchell) vertaald door Damsma en Miedema. Uitgegeven in 2010 bij uitg. Ailantus in Amsterdam. ISBN 9-789-089-530-097, 500 pag. Prijs € 24,95

Jacob de Zoet moet, om met zijn Anna te mogen trouwen, eerst rijk worden in de Oost. Daarom vertrekt hij eind 1799 als boekhouder naar Deshima, het Nederlandse (schier)eilandje bij Nagasaki in Japan. Hij moet er de boeken van de VOC controleren op corruptie. Dat maakt hem meteen een niet welkome buitenstaander. En dan valt hij ook nog als een blok voor de Japanse vroedvrouw Orito. Meegesleept door liefde en werk doorziet de Zoet niet het verraad van de man die hij het meest vertrouwt. Bedrog en vertrouwen, liefde en lust, schuld en geloof, koelbloedige moord en wonderlijke onsterfelijkheid, spelen allemaal een rol in deze fantastische roman.

Websites

- <http://haikukring-nederland.nl/index.php> (onder Tsunami in li rijtje)
- www.rtvhn.nl/55502/kersenbloesemfestival+Amstelveen+sob+er+na+ramp+in+Japan
- www.Japanhelpenkan.nl

Evenementenkalender & cursussen

- www.uchiyama.nl/ngevenementen.htm
- www.japanpresented.nl
- www.nl.emb-japan.go.jp
- www.nvj.info

CLZ-Leerlingen lopen voor Yamada

Op dinsdagmorgen 12 april 2011 hangt de Japanse vlag op het CLZ al vroeg uit. Vandaag gaan de leerlingen van de eerste en tweede klassen een half uur rondjes lopen rond de school. Zij hebben zich door familie, burens en vrienden laten sponsoren om zo minimaal € 5000,- bij elkaar te krijgen voor hun vrienden van de Junior Highschool in Yamada.

Deze school is tijdens de aardbeving in brand gevlogen door

gasexplosies en daarna overspoeld door de tsunami. Gelukkig konden de leerlingen op tijd weg komen, maar ze hebben niets anders meer dan de kleren die ze aan hadden. Meer dan de helft van de huizen van dit vissersdorp zijn verdwenen, meegesleurd door de meters hoge vloedgolven en duizenden inwoners zijn dood of vermist.



cursusjaar.

Mocht bij u niemand aan de deur zijn geweest met de vraag of u wilt sponsoren en wilt u toch meedoen aan dit project dan kunt u uw bijdrage storten op ING rekeningnr. 42.34.798 t.n.v. de Hofreis Zeist

Henny Visser-Stoltenborgh

Burgemeester Koos Janssen, compleet met ambtsketen, gaf om 8.45 uur het startschot voor de leerlingen van de drie klassen, die als eerste mochten starten. Fred Steensma, oud-directielid van het Christelijk Lyceum en voorzitter van 'De Hofreis' liep als oudste deelnemer mee. Net als vele leerlingen haalde hij ook de 10 rondes. De leerlingen deden hun uiterste best, er waren leerlingen met 12 of zelfs 14 rondes. Petje af.



De atletiekvereniging in Zeist heeft belangeloos het tijdmeterbord beschikbaar gesteld, zodat de leerlingen precies konden zien hoe lang ze nog moesten lopen.

Van het zwembad Dijnselburg mochten we gratis een uurtje zwemmen met 25 leerlingen, die zo veel mogelijk baantjes gingen zwemmen voor Yamada. Alleen dit bracht al € 1600 op.

Als voorbereiding op deze sponsorloop is voor alle klassen van de onderbouw een digitale lesbrief gemaakt, waarin een stukje geschiedenis staat en hoe de contacten tussen Zeist en Yamada tot stand zijn gekomen. De leraar aardrijkskunde legt uit hoe een aardbeving ontstaat en hoe een tsunami daarop kan volgen. Vele stukjes uit diverse media worden bekeken en afgeluisterd.

Alle leerlingen wisten dus precies waarvoor en voor wie ze gingen lopen, dat heeft hun interesse in het hele project versterkt, daarvoor leeft het nog meer binnen de school. Vooral die leerlingen, die in januari nog een Japanse student in huis hadden, en die nog steeds via de mail contact hadden, tot die bewuste 11 maart, hebben erg hun best gedaan om zo veel mogelijk sponsoren te vinden en hun klasgenoten aan te sporen goed mee te doen.

Het blijkt dat deze sponsorloop een geweldig succes is geweest. Het juiste bedrag dat opgehaald is zullen we volgende week weten, als al het toegezegde geld is opgehaald, maar dat het ruim boven het streefbedrag van € 5.000,- komt, dat is wel duidelijk. Publicatie komt steeds op onze website.

Al het geld dat opgehaald is komt rechtstreeks ten goede aan de leerlingen van de Junior Highschool. Eind van deze maand wordt het bedrag al overgemaakt naar de rekening in Yamada die hier speciaal voor is bedoeld, want 1 mei begint daar weer het nieuwe



Burgemeester Janssen lost het startschot en Henny Visser in gesprek met een verslaggever van RTV Utrecht.

10.000 Euro voor Yamada

Vrijdagmorgen 22 april kon Jan Steinvoot, docent LO van het Christelijk Lyceum in Zeist een cheque van € 10.000 overhandigen aan de heer Fred Steensma, voorzitter van De Hofreis. Hij vertelde er bij dat dit nog niet alles is, want er moet nog wat geld binnenkomen. Dit bedrag kan al rechtstreeks overgemaakt worden naar Yamada, zodat zij daar de schoolspullen kunnen aanschaffen, die zij op 1 mei nodig hebben, als de vakanties voorbij zijn.

Deze overhandiging gebeurde in het bijzijn van klas 1A, dit is de klas die het hoogste bedrag van alle eerste en tweede klassen heeft opgehaald, ruim € 900,- Geweldig!! Ook Mara en Emma uit 3 Havo, die samen bijna € 500,- bij elkaar gezwoommen hebben, waren aanwezig en Berend Wentgens die in z'n eentje € 281,- bij elkaar heeft gelopen en dan nog Alexander die wij op het journaal van RTV Utrecht hebben gevolgd en riep dat hij de € 150 binnen

had, was aanwezig om te vertellen dat hij zijn sponsorbedrag heeft kunnen verhogen tot ruim € 500,- Petje af voor deze vier !!!!

Fred Steensma bedankte niet alleen alle leerlingen die hebben meegedaan aan deze actie, voor deze geweldige prestatie, maar ook Jan Steenvoort, die deze sponsorship heeft georganiseerd en alle mensen die hun steentje op wat voor manier dan ook, hebben bijgedragen. De heer Steensma had gerekend op € 5000,- en nu krijgt hij een cheque met het dubbele, dit is helemaal geweldig.

Daarnaast maakte hij van de gelegenheid gebruik om iedereen uit



te nodigen op 2e paasdag tussen 12.00 uur en 15.00 uur naar het gebouw van het SGI, aan het Laantje zonder eind (aan de Krakelingeweg) te komen, waar een Japanse liefdadigheidsmarkt gehouden wordt t.b.v. Yamada. Heerlijk sushi's eten, kraanvogels vouwen, kalligraferen of een shiatsu-massage krijgen enz.

Om het geheel een feestelijk tintje te geven, kregen alle leerlingen tot slot wat te drinken en een stuk heerlijke vlaai, wat met applaus werd ontvangen.

Henny Visser-Stoltenborgh

foto's CLZ: Fred Manschot



De overhandiging van de cheque op het Christelijk Lyceum te Zeist

2e paasdag Yamada Charity Bazar bij het SGI in Zeist

